

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente
Wormer – Wormerveer - Jisp



10 en 14 mei 2026 nr. 854

'Geleefde vrijheid'

Dat was de titel van een column die ik schreef voor onze plaatselijke krant.

In die column probeer ik iets uit te leggen van wat vrijheid voor mijn bewoners betekent.

Zoals één van mijn bewoners zegt:

Vrijheid is ook dat mijn wensen er mogen zijn

Dat ik mag zeggen: Dit wil ik leren. Dit wil ik kunnen. Dit is het werk dat bij mij past. Dit is de plek waar ik wil wonen. En dat er dan iemand naast me zit die niet zegt dat het te hoog gegrepen is,



maar vraagt: Hoe maken we dit samen mogelijk?

Op deze zondag 10 mei wil ik met jullie nadenken over het begrip vrijheid. We doen dit aan de hand van psalm 146 die iets verwoordt van maatschappelijke vrijheid (recht voor verdrukten, bescherming van vreemdelingen) en aan de hand van een gedeelte uit Jakobus 1 waarin ons een spiegel wordt voorgehouden over wat vrijheid voor ons als christenen betekent.

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: Geestelijk verzorger
Petra Vossegat- de Bruin

Ambtsdragers: Hans Boerma
Tineke Andrea

Lector: Esther Boot

Organist: Kees Balder

Gastvrouw: Jantien van Eerde
Beeldbewerking: Jaap Andrea
Camerabediening: Henk Bakker
Koffie: Josie Lubbes, Frieda Mumu
Koster: Eddie Zwart

Orde van dienst.

Intochtslied psalm 84: 1 en 2 (berijming uit 1773)

Bemoediging en groet

Psalm 84: 6 (berijming uit 1773)

Kyriegebed

Glorialied: 218 (helemaal)

Gebed bij opening van het Woord

1^e Schriftlezing Psalm 146: 1-10

Gezang 470: 1, 3 en 4 (uit het oude liedboek)

2^e Schriftlezing Jakobus 1: 19-25

Lied 912: 1, 2, 5 en 6

Verkondiging en orgelspel

Lied 971

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Collecte

Lied 913: 1, 2 en 3

Zegen en zingen lied 913: 4

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: **Youth for Christ in Nederland.**



Het missionaire jongerenwerk van Youth for Christ wordt door elke locatie anders vormgegeven, maar hun werkwijze is overal hetzelfde. Ze werken behoeftegericht, relationeel, integraal en missionair. Daarnaast bieden de zeven stappen van missionair jongerenwerk houvast in deze werkwijze: opzoeken, ontspanning, uitnodigen, uitdagen, verdiepen, betrekken en uitstappen. Ze zijn hoopvol over de jongeren en vinden dat ze altijd een tweede kans verdienen.



2^e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte
NL 96 INGB 00051574 31
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten
NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te Wormerveer

Onze zieken:



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 26 april gingen naar mevr. Jannie Smit en mevr. Anneke Peijs
De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente

Komende dagen jarig:

Op 12 mei dhr. H.J. Beernink en mevr. D.W.E. Bont.

Op 14 mei mevr. M.J. Schneider- Bles.

Op 16 mei mevr. E. Koster- Westdijk.

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Hemelvaartsdag 14 mei

Efeziërs 4, 8: 'Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.' (NBV) 'Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.' (Herziene Statenvertaling) De Herziene Statenvertaling vertaalt het meest letterlijk, hoe vreemd het er ook staat: Jezus 'nam de gevangenis gevangen'. Met andere woorden – voor zover ik het begrijp - alles wat ons gevangen houdt, dat neemt hij in zijn zogenoemde hemelvaart mee. Het heeft geen macht meer over ons. Een bevrijdende boodschap. Of ik het hier vanmorgen over ga hebben weet ik nog niet. Ik moet de preek nog schrijven. Ik weet wel wat we gaan lezen (Psalm 47, Efeziërs 4, 7-16, Lucas 24, 49-53) en dat we vieren dat Jezus is 'omhoog gedragen naar de hemel' (aldus de evangelist Lucas). (BV)



Voorganger: Bart Vijfvinkel
Ambtsdragers: Martijn Bakker
Irene Hooij
Lector: Naomi Boot
Organist: Klaas Arend Booj

Gastvrouw: Gerda Bak
Beeldbewerking: Wallie Peelen
Camerabediening: Emma Meeth
Koffie: Anne Draaisma
Aafke Boerma
Han Eelman
Koster:

Orde van dienst:

Schriftlezingen: Psalm 47, Efeziërs 4: 7-16, orgelspel lied 661, lezing: Lucas 24: 49-53, Preek

Te zingen liederen: lied 215: 1 t/m 4, 5 t/m 7, lied 195, lied 661, Lied 664

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: **Pax kinderpulp**



Zij zetten zich in voor Armeense, Berlijnse, Oekraïense, Poolse en gevluchte kinderen. Pax kinderpulp helpt al ruim 60 jaar kinderen uit het buitenland die onder slechte omstandigheden opgroeien. Meer dan 100 vrijwilligers maken jaarlijks ongeveer 500 vakanties, bij Nederlandse gastgezinnen, mogelijk voor kinderen tussen de 5 en 16 jaar. Voor veel kinderen is een verblijf bij een vakantiegezin een unieke kans om even op adem te komen, positieve ervaringen op te doen op een liefdevolle en veilige plek. Weg uit hun eigen omgeving. Sommige kinderen komen jaarlijks terug zodat het gastgezin een band kan opbouwen met het kind. Dit kan een blijvende impact hebben op hun ontwikkeling en zelfvertrouwen.



QR codes van de collectes zie pag. 1

Agenda:

Woensdag	13 mei	10.30 uur	Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij
Donderdag	14 mei	10.00 uur	Dienst, voorganger onze eigen predikant ds. Bart Vijfvinkel
Zondag	17 mei	10.00 uur	Dienst, voorganger Pastor Hendrik Stevens. Deze dag staat in dienst van het dovenpastoraat

Tekst en tips voor **KerkPlus** uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061