

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente
Wormer – Wormerveer - Jisp



In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

3 mei 2026 nr. 853

We lezen vandaag uit het slot van het Johannes-evangelie. Eigenlijk is alles al gezegd in hoofdstuk 20 met de opstanding en verschijning van Jezus aan zijn leerlingen, maar dan volgt er toch nog een verhaal. Een toegift, noemde iemand het. Over de leerlingen die hun draai proberen te vinden in het gewone leven na hun hele weg met hun gestorven én opgestane Heer. Woord en Schrift bepalen ons deze zondag bij het nieuwe begin dat we telkens weer mogen maken. We laten ons daarbij inspireren door het lied 'Anthem' van Leonard Cohen.



Over mijzelf

Wat bijzonder om in uw midden niet alleen te mogen verkondigen, maar ook de maaltijd van de Heer samen te kunnen delen. Ik verheug me erop! Zondag 19 april j.l. heb ik afscheid genomen van de gemeente van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. Ik ga aan de slag als geestelijk verzorger in de ouderenzorg, een nieuwe uitdaging.

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: ds. Betty Gras

Ambtsdragers: Roelof van Eerde, Gerda Bak,
Jaap Andrea, Wil Renaud,
Lummie Peelen

Lector: Pim Meeth

Organist: Gert Hartog

Gastvrouw: Mieke Aarbodem

Beeldbewerking: Martijn Bakker

Camerabediening: Anniek Bakker

Koffie: Hans en Annemarie Andrea

Koster: John Vooren

Orde van dienst.

Intochtslied Psalm 107: 1 en 3

Bemoediging en groet

Psalm 107: 4

Openingsgebed

Lied: Wij leven van verwondering (tekst zie laatste pagina)

Gebed bij de opening van de Bijbel

Bijbellezinglezing: Johannes 21: 1 -14 en 25

Wij luisteren naar Anthem van Leonard Cohen

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 657: 1, 3 en 4

Dienst van de tafel

Voorbede

Collecte

Lied 388 (geheel)

Nodiging

Slotlied: 425

Zegen

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: jaardoel "Mensenkinderen".



Misschien heeft u onze thermometer, omringt door bijen en bijenkorfjes, al voor in de kerk zien hangen. Iedere maand stijgt het bedrag dat bedoeld is om bijenkasten aan te schaffen. De dorpen, waar ze geplaatst worden, hebben gunstige voorwaarden voor bijenteelt want ze worden omringt door bossen en velden met veel bloemen. De honing die daardoor wordt geproduceerd is zuiver en gezond. Doet u deze maand ook weer mee om de thermometer te laten stijgen?

2^e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte
NL 96 INGB 00051574 31
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten
NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te Wormerveer

Onze zieken:



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 26 april gingen naar mevr. Rina Snoek en mevr. Irene Hooij.

De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente

Komende dagen jarig:

Op 6 mei mevr. H.E.E. Spaeper- Spijkerman.

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Agenda:

Woensdag	06 mei	10.30 uur	Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij
Zondag	10 mei	10.00 uur	Dienst. Voorganger, geestelijke verzorger mevr. Petra Vossegat- de Bruin

**Tekst en tips voor *KerkPlus* uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061**

1. Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

2. Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

3. Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken boventuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt
die ons een God wil heten.