

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente
Wormer – Wormerveer - Jisp



12 april 2026 nr. 850

Afgelopen zondag vierde ik met mijn bewoners van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking het Paasfeest. We zongen uitbundig over De Heer is waarlijk opgestaan. Eén van mijn



bewoners zei ooit: De Heer is waarschijnlijk opgestaan. Hij had het niet eens in de gaten. Het woord waarschijnlijk was bij hem bekender als het

woord waarlijk. Het woord waarschijnlijk past wel bij deze zondag beloken Pasen. Een zondag waar het gaat over twijfelen in plaats van zeker weten. We horen het verhaal van Thomas die we allemaal kennen als de ongelovige. Maar was hij wel zo ongelovig en schuilt er niet in ons allemaal een twijfelaar? Dat zijn de vragen

die mij bezig houden.

Ik kijk er naar uit om u allen weer te ontmoeten.
Petra Vossegat- de Bruin.

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: mevr. Petra Vossegat
Ambtsdragers: Roelof van Eerde
To Vooren
Lector: Cora Bus
Organist: Wouter Feenstra

Gastvrouw: Heleen Verkade
Beeldbewerking: Jaap Andrea
Camerabediening: Henk Bakker
Koffie: José en Anne Draaisma
Koster: Wallie Peelen

Orde van dienst.

Intochtslied 280: 1 t/m 5
Bemoediging en groet
Lied 280: 6 en 7
Kyrielied 1005
Woorden van Licht
Glorialied 634
Gebed bij opening van het woord
1e Schriftlezing: zingen psalm 118: 1
Luisteren naar psalm 118: 5 - 12
Zingen psalm 118: 5

Luisteren naar vervolg van psalm 118: 17-23
Zingen psalm 118: 9
2e Schriftlezing: Johannes 20: 19-29
Lied: 653: 1 en 4
Overdenking en orgelspel
Lied: 275
Dankgebed, voorbede, stilgebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied: 864: 1 en 2
Zegen afgesloten met het zingen van lied 864: 5

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: **Anna's huis.**



Anna's huis is een zorgcentrum in Zaandam, voor mensen die leven met en na kanker. Anna's huis is een warme en gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen uit de Zaanstreek die te maken heeft (of heeft gehad) met kanker. Ook naasten en nabestaanden zijn van harte welkom in Anna's huis, want kanker heb je niet alleen. Ervaringen uitwisselen met mensen die zelf ook kanker hebben (gehad) kan erg waardevol zijn. Onderling heb je aan een half woord vaak

genoeg, word je begrepen en kan je elkaar tips geven over omgaan met kanker en herstel van kanker. Je hoort van lotgenoten wat hen heeft geholpen of waar ze hulp of ondersteuning hebben gekregen.

Vanuit Anna's huis is er ook aanbod van verschillende activiteiten, zoals een spelochtend, aquafitness, verwendagen, yoga, wandelen, enz.

Anna's huis
Centrum voor leven met en na kanker

2^e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte
 NL 96 INGB 00051574 31
 Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten
 NL 17 INGB 0006 1816 21
 Protestantse gemeente te Wormerveer

Onze zieken:



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 5 april gingen naar ds. Bart Vijfvinkel en mevr. Tonny de Koning.
 De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente.

Komende dagen jarig:

Op 13 april dhr, J. van Braam.

Op 18 april mevr. A. v.d. Kop- Bes.

Op 19 april mevr. N.G. van Ruiswijk- Benjamins.

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Taizéviering in de Noorderkerk

Zondag 12 april a.s. is er weer een Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam.

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte. Die Stilte staat centraal, net als in Taizé. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.

Dit is de laatste viering van dit seizoen. Na de zomer hopen we als werkgroep weer met de vieringen door te gaan.

Datum: zondagmiddag 12 april 2026.

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw.

Aanvang: 16.30 uur.

Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883, email: bertvalk1953@gmail.com

Zondag 26 april om 15.00 uur is er een cantatedienst in de Kogerkerk.

Oecumenisch Projectkoor Zaanstreek zal in deze dienst "Micha. Een zangstuk" van Jos Martens en Bart Vijfvinkel uitvoeren. Vijf jaar na de première blijkt 'Micha. Een zangstuk' nog actueler dan toen. Alsof de woorden uit het bijbelboek Micha zijn geschreven voor onze tijd. Met soms ongemeen felle scheldkanonnades, oordeelsteksten en met scherpe spot gaat Micha tekeer tegen hemeltergend onrecht. Recht is verdwenen uit het land, de geschiedenis lijkt vastgelopen, maar Micha verkondigt de andere mogelijkheid: 'Jou is gezegd wat goed is. Niets, nee niets anders, dan recht te doen en lief te hebben en zo mens te zijn.'



Datum: 26 april

Aanvang : 15.00 uur

Locatie: Kogerkerk, Kerkstraat 14 (Koog a/d Zaan)

Uitvoerenden: Oecumenisch Projectkoor Zaanstreek o.l.v. Jos Martens

Elise Keep, Piano

Ike Wolters, Orgel

Liturg: ds. Bart Vijfvinkel

Agenda:

Maandag 13 april 13.30 uur Vrouwengespreksgroep in de Kosterij

Woensdag 15 april 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij

Zondag 19 april 10.00 uur Dienst. Voorganger ds. Bart Vijfvinkel

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061