

KERKPLUS

Een uitgave van de Protestantse Gemeente
Wormer – Wormerveer - Jisp



Pasen

5 april 2026 nr. 849

Na de doorgaande viering van Witte Donderdag tot en met de Paaswake vieren we vanmorgen in het volle daglicht het feest van Christus' verrijzenis. Een vreugdevolle dienst waaraan medewerking wordt verleend door de Morgenstercantorij o.l.v. Corry van Gorp. Het orgel wordt bespeeld door Ron Paeper. Bij binnenkomst brandt de nieuwe Paaskaars die in de Paaswake is binnengedragen: het licht van de Levende. De Paastijd – de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren – is begonnen. De liturgische kleur in deze periode is wit: kleur van feest, vreugde, licht en opstanding.



Het begin van de viering is vanmorgen anders dan u gewend bent. Na het welkom en de mededelingen door de ouderling van dienst en het aansteken van de kaarsen blijven we zitten terwijl de cantorij zingt: Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Uit het aloude testament horen we Exodus 14, 1-14: het uitgetrokken volk zit in het nauw omdat farao spijt heeft dat hij dat hij het volk heeft laten gaan en de achtervolging inzet. En we horen het Paasevangelie naar Johannes (hoofdstuk 21, 1-18). BV

Jezus verschijnt als tuinman aan Maria van Magdala (Rembrandt)

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: ds. Bart Vijfvinkel
Ambtsdragers: Hans Jobse
Wallie Peelen
Lector: Esther Tas
Organist: Ron Paeper
KND: Esther Boot

Gastvrouw: Linda van Eerde
Beeldbewerking: Anton Boot
Camerabediening: Anniek Bakker
Koffie: Roelof en Jantien van Eerde
Koster: Anne Draaisma

Muzikale medewerking: Morgenstercantorij o.l.v. Corry van Gorp

Orde van dienst.

Wij volgen de dienst zoals vermeld in de liturgie

Waarvoor wij geld geven: 1^e collecte: voor ons jaardoel: **Stichting Mensenkinderen.**



Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.

Onze kerk zal dit jaar geld bij elkaar collecteren voor mensen in Armenië om daar de bijenteelt te helpen ontwikkelen bij arme gezinnen. In Khachardzan wonen 106 gezinnen, waarvan 40% straatarm is. Het zijn vluchtelingen die als gevolg van het grensconflict tussen Armenië en

Azerbeidzjan in 1988 hier naartoe zijn gekomen. In Aghavnavanq is het niet veel anders. Daar wonen 98 vluchtelingengezinnen.

Er is een imker bereid gevonden om de mensen te leren hoe ze bijen moeten houden. Ieder dorp krijgt niet alleen 20 bijenkasten voor 5 arme gezinnen, maar ook beschermende kleding, rookpijpen, een machine waarmee de honing uit de raten geslingerd kan worden en suiker om mee te beginnen.

2^e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten



Diaconale collecte
NL 96 INGB 00051574 31
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer



Collecte Kerkelijke activiteiten
NL 17 INGB 0006 1816 21
Protestantse gemeente te Wormerveer

Op Eerste Paasdag worden er na de dienst zakjes met daarin bloemzaadjes uitgedeeld. De biologische bloemzaadjes zijn vooral bedoeld om, wanneer deze volgroeid zijn, bijen te lokken. Zoals u weet is het jaardoel van de diaconie dit jaar Mensenkinderen en sparen we met z'n allen geld bijeen voor bijenkasten en bijbehorende materialen voor arme gezinnen in Armenië. Het leek de diaconie daarom mooi om vandaag -1e Paasdag- de bloemzaden als symbool uit te delen onder de gemeenteleden. Fijne Paasdagen namens de diaconie!



Onze zieken:



Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: "**Laat eens wat van u horen**". Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat **Hans Boerma tel: 075 6213893**.

De bloemen van 29 maart gingen naar mevr. Pien Minnesma en dhr. Driek Hartman
De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente.

Kindernevendienst

Johannes 20:1-18

Nieuwe hoop

Maria ontdekt dat het graf leeg is. Ze haalt Petrus en een andere leerling. Jezus is opgestaan!



Komende dagen jarig:

Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt.

Zaterdag 11 april van 9.00 tot 13.00 uur Rommelmarkt



In en rondom de Kerk. Op zoek naar iets moois voor een prikje dan moet u zeker de rommelmarkt bezoeken. Er is voor elk wat wils, het is er gezellig en bij het rad van avontuur kunt u uw geluk beproeven. En uiteraard is er koffie met wat lekker.

Bericht van jullie dominee

Lieve gemeenteleden,

Na een stille week vieren we het Paasfeest. Pasen vertelt ons het verhaal van hoop waarin we vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. Waar de dood het einde leek, vieren we vandaag de opstanding uit de dood en een nieuw leven. Licht breekt door en de liefde blijkt sterker dan alles wat ons als mensen klein houdt.

Alweer ca. tien weken kan ik niet voor jullie werken en moet ik noodgedwongen rust houden. Gelukkig kan ik melden dat het de goede kant met me op gaat. Ik ben minder snel moe en mijn concentratievermogen verbeterd merkbaar. Maar ik ben er nog niet. Ik mocht een aantal opkikkertjes ontvangen van gemeenteleden die mij een goede Pasen wensen. Zulke lieve kaartjes werken letterlijk als een opkikker. Hartelijk dank voor jullie meelevens.. En dat ik mag merken dat jullie me nog niet zijn vergeten. Ik wens jullie hele goede Paasdagen!

Heel hartelijke groeten, Ds. Johan Mulder

Kogerkerkconcert, Kerkstraat 14 te Koog aan de Zaan.

Het Aqua Chamber Ensemble is een groep bevriende kamermusici uit Noord-Holland. Oorspronkelijk komen de musici uit Engeland, Canada en de VS.

Het is een piano quartet onder leiding van Julia Barnes, die ook de viool bespeelt én de musici Angela Skala, altviool; Clym Stock-Williams, cello; Elizabeth Ford, piano. Zij brengen een gevarieerd programma..

Zaterdag: 11 april 2026

Aanvang: 16.00 uur, kerk open 15.15 uur

Toegang: gratis, collecte na afloop.

Koorproject

De Cantorij van de Grote Kerk te Oostzaan verleent haar medewerking aan de Zaanse Spiritdienst op 31 mei a.s.. Net als andere jaren is het ook voor andere zangers mogelijk om zich bij de Cantorij aan te sluiten. In de maanden april en mei worden er een aantal liederen ingestudeerd.

U bent van harte welkom op de woensdagavonden van 20:20 tot uiterlijk 21:30, vanaf 20:00 uur is de deur van het Bartel Jacobscentrum naast de kerk open en is de koffie klaar.

Agenda:

Woensdag	08 april	10.30 uur	Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij
Zaterdag	11 april	09.00 uur	Rommelmarkt
Zondag	12 april	10.00 uur	Dienst. Voorganger mevr. Petra Vossegat

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061